

## Ontmoetingen met Jezus | 9

# Onverwoestbare liefde

We leven in een bizarre tijd, nu het coronavirus rondwaart. Het leven staat stil. Voor de kerk is het een aanleiding om terug te gaan naar de kern: wat betekent het christelijk geloof nu echt, voor onszelf en anderen?

### Gelijkenis

Het is woensdag, twee dagen voor Jezus' sterven. De spanning in Jeruzalem loopt op, nadat Jezus het tempelplein heeft schoongeveegd. De joodse leiders zoeken de confrontatie op. En Jezus gaat die niet uit de weg: hij gaat hen nog een keer vertellen wie hij is.

Hij doet dat door middel van een gelijkenis over iemand die een wijngaard aanlegt en er veel in investeert. De woordkeus van Jezus doet denken aan een lied van Jesaja (5, 1-2). Jezus' toehoorders weten dan ook onmiddellijk: die wijngaard is Israël, de eigenaar is God.

Maar dan laat Jezus het verhaal uit de rails lopen. De eigenaar verpacht zijn wijngaard aan wijnboeren. Hij stuurt een knecht om zijn deel van de oogst in ontvangst te nemen, maar deze wordt mishandeld en met lege handen teruggestuurd. Een tweede knecht ondergaat hetzelfde lot; de derde wordt zelfs gedood. Schokkend is dit! Op het laatst stuurt de eigenaar zijn zoon, met de gedachte: voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben.

Wat is dit voor eigenaar? Waarom stelt hij niet meteen orde op zaken? Waarom waagt hij zijn zoon eraan?

### Dreiging

God heeft veel profeten gestuurd, die het volk en zijn leiders opriepen tot het dragen van vrucht. De profeten werden slecht behandeld (vergelijk *Lucas* 11, 47-52). Toch bleef God knechten sturen. De laatste was Johannes de Doper.

En toen kwam Jezus. Hij is de Zoon. God ging met hem tot het uiterste. Hij doet het uit liefde. Hij wil zó graag dat zijn volk reageert. Hij laat zich niet door de haat van mensen uit het veld slaan, maar geeft tenslotte het liefste wat hij heeft: zijn Zoon. Het is zijn laatste mogelijkheid: 'Voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben.'

Hoe reageer je op dit ultieme bewijs van liefde? We hoeven ons geen illusies te maken: Jezus vertelt het. De wijnboeren vermoorden de zoon van de eigenaar.

En laten we nu niet met de vinger naar de joodse leiders wijzen. Nee, ontdek dat je niet zo heel anders bent dan zij. Ieder mens wil graag zelf eigenaar zijn, over zijn leven. We denken dat we onszelf kunnen redden en daarmee vermoorden we de Zoon.

### Oproep

Je zou zeggen: dat is dan het einde. Met de moord op de Zoon komt alles stil te staan. God heeft toch niet meer?

Toch is de dood van de Zoon niet het laatste. Jezus kwam door de dood heen. Hij stond op uit het graf. Er

Marcus 12, 1-12

Schriftlezing  
Marcus 11, 27 – 12, 12

datum  
22 maart 2020

bijzonderheid  
Veertigdagentijd

is dus een vervolg. Jezus leeft: als de levende deelt hij het leven uit, door zijn Geest. Er is dus weer een toekomst voor mensen die hem afwezen.

God maakt, dwars door de dood van zijn Zoon, een nieuw begin. Jezus laat het zien door *Psalm* 118 aan te halen, over de steen die door de bouwers aan de kant gelegd werd, maar door God tot een onmisbaar onderdeel van het bouwwerk gemaakt is.

Wat is dit wonderlijk! God gebruikt de zonde van ons, mensen, voor onze verlossing. Zijn liefde is nog groter dan gedacht: echt onverwoestbaar!

Wees van die liefde doordrongen. Ze is bestand tegen alles: virussen, kwaad, zonde. Besef dat, geloof dat. God heeft een wijngaard, zijn koninkrijk. En hij breidt haar uit, tot de dag komt, de dag van de Zoon van zijn liefde.

### Slot

Laten we in deze tijd focussen, als christenen en als christelijke kerk, op de kern van het evangelie: Gods liefde, onverwoestbaar sterk. Geve de Heer dat nog heel veel mensen, misschien juist wel in deze tijd, zijn liefde opmerken en beantwoorden.