

## Mijn God is... | 2

# Je hebt geen keus...

In *1 Koningen* 18 staat twee keer een reactie van het volk Israël vermeld: in vers 21 en 39. In het ene vers houden de Israëlieten zich stil, in het andere roepen ze om het hardst dat de HEER God is. De tussenliggende verzen maken duidelijk hoe het tot deze ommekeer is gekomen.

**1**  
Al drie jaar regent het niet. Het heeft verwoestende gevolgen voor het land en de inwoners: alles is verdroogd, mensen zijn van honger gestorven.

Dan spreekt God tot Elia en belooft regen (vers 1). Elia gaat naar Achab toe, die blij is hem te zien, want hij houdt Elia verantwoordelijk voor de ellende in het land. Elia gaat niet met Achab in discussie, maar geeft hem de opdracht het volk samen te roepen, bij de Karmel (een gebergte in het noorden van het land, op de grens met buurland Sidon, de thuisbasis van Baäl).

Als de Israëlieten verzameld zijn, spreekt Elia hen toe: 'Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken' (vers 21)? Het wordt tijd dat het volk een keus maakt, tussen de HEER en Baäl!

'De Israëlieten zeiden niets.' Men is, ook na de jaren van droogte, niet tot het besef gekomen dat Baäl een waardeloze god is. Israël heeft nog niets geleerd.

**2**  
Hoe is dat mogelijk?

Was het vanwege Izebel, die de profeten van de HEER had laten uitroeien (vers 4a)? Was men bang voor haar? Dat zou kunnen, maar het verklaart niet alles. Het volk schoof een keuze voor zich uit. De Baäl had gefaald; het was hem al drie lang niet gelukt voor regen te zorgen. Maar blijkbaar laat een mens zijn afgoden niet zó maar los.

We zien dat nu nog. De god van de economie blijkt niet zo machtig als gedacht: een enkel virus zorgt ervoor dat ons land in een economische recessie terechtgekomen is. Maar wat doet de overheid? Miljarden euro's worden geïnvesteerd om de god van de economie weer in het zadel te helpen. We gaan eerder méér offeren aan de afgod dan dat we ermee breken!

Als afgoden tegenvallen, doen we ze nog niet weg. Ons hart zit er zó aan vast. Er moet meer gebeuren, willen we de afgoden uit ons leven verwijderen.

**3**  
De tijd van droogte heeft de Israëlieten hooguit aan het denken gezet, maar er is meer nodig om hen bij God terug te brengen.

Elia doet een voorstel. Zowel Baäl als de HEER zal worden gevraagd een offer aan te steken. De god die met vuur antwoordt, is de ware God. Het volk stemt met het voorstel in.

## Prekenserie over Elia

**Bijbelgedeelte**

1 Koningen 18

**datum**

13 september 2020

**bijzonderheid**

viering avondmaal

Baäl valt vervolgens door de mand. Hoe zijn profeten ook tekeer gaan, er komt geen enkele reactie. Maar de HEER komt wel met vuur; het bliksemt van de hemel. De HEER laat zien dat hij God is, hij alleen.

De Israëlieten kunnen er nu niet meer onderuit. Nu ze het antwoord van God gezien hebben, kunnen ze niet anders meer dan kiezen. De naam van Elia vindt weerklank uit duizenden kelen: 'De HEER is God, de HEER is God' (vers 39)!

**4**  
Je gaat pas je afgoden wegdoen, op het moment dat je ziet wie God is. Wie is hij dan?

Het is niet toevallig dat Elia God aanroept op het moment dat het avondoffer wordt gebracht (vers 36). Hij verwijst daarmee naar de offerdienst in de tempel te Jeruzalem en de verzoening die daar over het volk gedaan wordt. De HEER is niet maar een God die een kunstje kan, hij is de God die redt van de zonde en de dood!

Wij mogen dan de naam van Jezus erbij noemen, die hét offer bracht op Golgota. Als je hem ziet, hangend aan het kruis, getroffen door het vuur van Gods toorn, weet je toch wie je kiezen moet? Dan hink je niet meer op twee gedachten, maar kies je radicaal voor God en zijn Zoon Jezus Christus!

*Slot*

Wie dien je? Een afgod, die niets kan en niets geeft of de machtige God, die zijn Zoon gaf? Kijk naar Jezus, vier het avondmaal en besef eens te meer dat je geen keus hebt. De Heer is de enige God!

OM OVER NA TE DENKEN:

- 1 Hink jij op twee gedachten? De letterlijke betekenis van de uitdrukking is 'aan twee kanten mank gaan'. Het gevolg hiervan is dat je valt; je komt geen stap verder. Wat doet dit met je?
- 2 Herken je het dat we hardnekkig aan afgoden vasthouden, soms zelfs tegen beter in? Kun je er voorbeelden van geven?
- 3 Heeft de coronacrisis jou tot bezinning gebracht als het gaat om de aandacht die je besteedt aan geld en welvaart?