

Mijn God is... | 4

Hoe God verdween...

1 Koningen 21 is meer dan een verhaal over een hebzuchtige koning. Het laat zien hoe God verdween uit het leven van Achab. Achab doet zich kennen als iemand die niet meer naar God vraagt en niet meer met hem rekt. En daarmee tekent hij zijn ondergang.

1

Achab komt tegenover Nabot te staan. Nabot laat zien dat hij met de HEER leeft: hij wil het stuk land niet kwijt, omdat het een teken is van Gods liefde en trouw voor hem en zijn familie. Achab kan niets met dat argument. Waar Nabot de naam van de HEER noemt, doet Achab dat niet (vergelijk vers 3 met de verzen 4b en 6).

God is verdwenen uit het leven van Achab. Achab zal nog wel geofferd hebben aan de HEER, maar hij betrok hem niet meer bij het leven van elke dag. Hij had God naar de rand van zijn leven geduwd.

En dat kan ons ook gebeuren: dan is God goed voor de zondag, maar op maandag speelt hij geen rol meer. In de kerk hebben we het over hem, maar we betrekken hem niet meer bij ons werk, onze relaties, onze pijn, onze idealen.

2

Het heeft alles te maken met de vraag door wie of wat je je laat beïnvloeden. Achab gaf Izebel alle ruimte in zijn leven. Hij liet zich meenemen door haar manier van leven, die gestempeld was door de dienst aan de afgod Baäl.

Izebel heeft een zeer kwade invloed op Achab gehad. Nabot wordt op haar initiatief vermoord, maar Achab keurde het goed. Hij was geen slappeling; hij kon niet voor niets 22 jaar aan de macht kon blijven. Ook ten opzichte van zijn vrouw zal hij zijn mannetje hebben gestaan. Het punt is dat hij God losliet en daardoor steeds meer als Izebel werd.

Welke plek heeft God in jouw leven? Is hij de eerste, de belangrijkste? Of krijgt iets of iemand anders alle ruimte in je leven? Wie vereert je: God of een afgod?

3

God grijpt in; hij laat niet zomaar gebeuren dat wij hem wegduwen uit ons leven. Achab krijgt bezoek van Elia. Hij is er niet blij mee; hij noemt Elia 'mijn vijand' (vers 20). Een hoofdstuk eerder gebeurde het omgekeerde: een vijand noemde hij een 'vriend' (*1 Koningen 20, 32*). Het laat zien hoe het met Achab gesteld is (zie ook *Jakobus 4, 4*).

Achab krijgt te horen dat God een einde gaat maken aan zijn koningschap. Het liegt er niet om: Achab wordt weggevaagd, zijn naam wordt uitgewist. Niet Nabot, maar de koning trekt aan het kortste eind. Wie denkt God te kunnen negeren, komt bedrogen uit: hij weet je te vinden (zie vers 20).

Prekenserie over Elia

Bijbelgedeelte

1 Koningen 21

datum

27 september 2020

Hoe komt dit bij je binnen? Als je dit als storend ervaart, kon dat wel eens een teken aan de wand zijn. Laat je waarschuwen! Wie God verlaat, gaat ten onder.

4

Maar is Achab werkelijk zo verkeerd bezig? Ja, die moord was fout. Maar is de straf niet erg zwaar?

De Bijbel maakt tot twee keer toe duidelijk wat er met Achab ten diepste aan de hand is: hij heeft zich verkocht aan het kwaad (vers 20b en 25, in de vertaling van 1951). Zo diep zit het bij hem: hij heeft zijn ziel verkocht aan de duivel.

Het kan ons ook gebeuren. Het kwaad nestelt zich dan diep in ons. We hebben niemand minder dan Jezus nodig: hij koopt ons vrij, met zijn bloed (zie *Openbaring 5, 9-10*).

Daarom is er hoop. De laatste verzen van *1 Koningen 21* maken dat ook duidelijk. Achab reageert toch op het woord van God: hij krijgt betrouw en vernedert zich voor de HEER. En God stelt, in reactie daarop, zijn oordeel uit.

Slot

Zolang God spreekt, is er gelegenheid je te bekeren. Luister dan ook naar hem. Laat niet gebeuren dat God uit je leven verdwijnt!

OM OVER NA TE DENKEN:

- 1 In hoeverre betrek jij God bij het leven van elke dag? Wat heeft hij te maken met je werk, je geld, je verdriet, hoe je met je naaste omgaat? Noem je zijn naam daarbij? Wat werkt dat uit?
- 2 Kun je van jezelf zeggen dat je door Christus bent vrijgekocht uit de greep van de duivel? Waar merk je dat aan? Leef je voor Jezus of voor een afgod?