

## Mijn God is... | 5

# In geval van nood

Het gaat er hard aan toe, in dit hoofdstuk: ruim honderd mannen vinden de dood, door vuur uit de hemel. Heeft Maarten van Rossem dan toch gelijk, toen hij onlangs in een televisieprogramma zei dat het Oude Testament een ‘totaal krankjorum, gewelddadig en idioot’ boek is?

### 1

Achazja, koning van Israël, is nog maar net aan de macht wanneer hij uit een raam valt. Dat is ernstig, want Moab, vazal van Israël, is in opstand gekomen. Achazja moet optreden, maar is zwaargewond. Hij wil weten of hij van zijn val herstelt of niet. Hij stelt die vraag echter niet aan de God van Israël, maar aan Baäl-Zebub, de god van de Filistijnse stad Ekron. De HEER wordt gepasseerd.

Dat gebeurt vandaag nog. Er wordt veel over de coronacrisis gezegd en geschreven: allerlei deskundigen worden aan het woord gelaten. Maar God wordt niet geraadpleegd.

En wat doe jij wanneer je ziek wordt? Bij wie zoek je hulp als je al jaren met iemand in onmin leeft? Naar wie ga je als je in de opvoeding van je kinderen tegen problemen aanloopt? We gaan naar een dokter of andere hulpverlener. En dat is belangrijk en nodig, maar betrekken we God er ook bij? Wees eens eerlijk: wat doe jij in geval van nood?

### 2

God wil belangrijk voor ons zijn. De doop laat zien wie hij is: hij is de Vader die voor je zorgt. Hij verbindt zich aan je; je mag zijn kind zijn. God de Zoon verlost je. Hij redt je van de zonde en de dood en deelt het nieuwe leven uit, vol vrede en vreugde. God de heilige Geest woont en werkt in je. Hij tilt je op, zodat je, zelfs wanneer je verdrietig bent, blij kunt zijn.

God wil zo graag onze God zijn. Hij wilde ook God zijn voor Achazja. Maar Achazja passeert hem. En dat raakt God. Het wordt drie keer gezegd in dit relatief korte hoofdstuk: ‘Jij laat Baäl-Zebub raadplegen, alsof Israël zelf geen God heeft’ (vers 3, 6 en 16). Je proeft in deze herhaling hoe gekwetst God is.

Het begint niet bij Gods boosheid, maar bij zijn liefde. Hij is een God die van je houdt, die je het leven wil geven. Als je zijn liefde afwijst, reageert hij daarop. Hij laat zich niet aan de kant drukken.

### 3

Maar waarom reageert hij dan zo fél? Had dat niet anders gekund?

Ja, je schrikt ervan. En dat is ook wel eens goed: als je God aan de kant schuift en je heil ergens anders zoekt, speel je met vuur. Je komt God vroeg of laat tegen.

Maar er is meer te zeggen. Heb je wel gezien hoe God hier, in zijn profeet, behandeld wordt? Achazja wil God

## Prekenserie over Elia

**Bijbelgedeelte**

2 Koningen 1

**datum**

4 oktober 2020

**bijzonderheid**

bediening van de doop

onschadelijk maken, door zijn profeet te doden. Tot drie keer toe stuurt hij een legereenheid op Elia af. Ook hier heeft de herhaling zin: het tekent de onverzettelijkheid van de koning, zijn totale afkeer van God. Het maakt hem niet uit dat zijn soldaten de dood vinden. Hij moet en zal de profeet te pakken krijgen.

Achazja komt niet tot bezinning. Dat had wel gekund, na de dood van de eerste of zelfs de tweede groep soldaten. Dan had hij een God getroffen voor wie mensenlevens kostbaar zijn (vergelijk *1 Koningen 21, 17-19*), een God die mensen liefheeft.

### 4

Want dat zie je wanneer de derde commandant bij Elia komt. Hij reageert anders dan zijn voorgangers, omdat hij beseft met welke God hij te maken heeft. Dan blijkt wie God is: niet een God die straft, maar een God die redt.

De Bijbel zegt het zelfs zo: hij komt liever zelf om in het vuur dan dat hij ons verteert. Eens wilden twee van Jezus' leerlingen vuur uit de hemel afroepen om een Samaritaans dorp af te straffen. Maar Jezus wees dat af: hij ving liever zelf het goddelijk vuur op, hangend aan het kruis, dan dat mensen erdoor getroffen worden (zie *Lucas 9, 51-56*).

God is in Jezus gekomen om ons te redden, niet om ons te veroordelen. Ga naar hem toe. Kwets hem niet in zijn liefde, wijs hem niet af door je heil bij iets of iemand anders te zoeken, maar laat je door hem redden!

### Slot

Bij wie zoek je hulp, in geval van nood? Er is een God die je graag kan en wil helpen. Verwacht het alleen van hem!

### OM OVER NA TE DENKEN:

- 1 Roep jij tot God in geval van nood? Herken jij je in Achazja, koning van Israël, die God passeerde, of in Naäman, een heidense generaal, die God juist zocht (*2 Koningen 5*)?
- 2 Hoe ga je om met Bijbelteksten die over Gods vuur spreken, zoals *2 Tesssalonicenzen 1, 6-8* en *Hebreeën 12, 29*?