

Moeders van Jezus | 2

De gelovige Rachab

‘Vanuit mijn raam zie ik een klein stukje van de gracht. (...) Ik heb pijn in mijn buik en voel me rot. Door de hoge hakken heb ik last van mijn rug. De mensen zien dat niet. Ik lach en doe net alsof ik plezier heb, anders houd ik geen klanten meer over. Maar van binnen ga ik stuk. Er moet toch een beter leven zijn dan dit?’¹

1

Het volk Israël staat op het punt het beloofde land binnen te trekken. Jozua heeft twee spionnen op pad gestuurd om de aanval voor te bereiden. De mannen voeren de opdracht nauwelijks uit, omdat ze meteen bij een prostituee naar binnen gaan. Hun verslag aan het eind van het hoofdstuk is een citaat van de enige persoon die ze gesproken hebben, Rachab.

Want via haar klanten heeft zij veel gehoord over Israël. Zij is erdoor aan het denken gezet: ze ziet achter het volk de GóD van het volk. Ze kent Hem zelfs bij naam en komt tot een geloofsbelijdenis: ‘De HEER, julie God, is immers een God die macht heeft in de hemel en op aarde’ (vers 11). Een bijzondere uitspraak, want Kanaänitische goden hadden slechts beperkte macht.

Maar dan zet Rachab nog een stap. Als de HEER de God van hemel en aarde is, kan Hij ook háár, niet behorend tot Israël, redden. Daarom dringt ze er bij de verkenners op aan dat ze gespaard wordt. Ze heeft zoveel vertrouwen in God dat ze zijn genade afdwingt.

2

Het geloof van Rachab mag ons verbazen. De Geest waait waarheen Hij wil (*Johannes* 3, 8). God heeft ervoor gezorgd dat bij Rachab geloof groeide, geloof in zijn macht.

Ze zegt tegen de spionnen: ‘Ik weet dat de HEER dit land aan jullie heeft gegeven’ (vers 9). Rachab spreekt alsof de verovering al een feit is. Het laat zien wat geloven ten diepste is: zekerheid hebben over dingen die je niet ziet (zie *Hebreeën* 11, 1).

Rachab moet door haar geloof in conflict gekomen zijn met de andere inwoners van Jericho. Ze had met de mannen kunnen ontsnappen. Maar ze bleef. Er was een rust in haar, een diep vertrouwen dat het goed komt.

Zo is zij in haar geloof een voorbeeld voor ons: ‘Door haar geloof ontving de hoer Rachab de verkenners gastvrij in haar huis en is ze niet met de ongehoorzame bewoners van haar stad omgekomen’ (*Hebreeën* 11, 31). Met de andere gelovigen uit het Oude Testament moedigt ze ons aan: ‘Houd vol. Vertrouw op God en blijft dat doen!’

Matteüs 1, 5a

Schriftlezing

Jozua 2

datum

6 december 2020

bijzonderheid

tweede Advent

3

Rachab spreekt haar geloof uit in God én brengt het in praktijk: ze laat de spionnen ontsnappen. Om die reden wordt ze door Jakobus zelfs in een adem genoemd met Abraham, bij wie het geloof ook omgezet werd in daden: ‘Werd niet ook Rachab, de hoer, rechtvaardig verklaard om wat ze deed, toen ze de verkenners ontving en langs een andere weg liet vertrekken’ (2, 25)?

Rachab gaf op nog een manier vorm aan het geloof. Ze had een rood koord uit haar raam hangen, aan de straatkant van haar huis. Het was het teken van haar beroep. Maar die nacht veranderde dat. Op aangeven van de verkenners verhangt ze het koord en bindt het aan het venster aan de muurkant van haar huis. Nu is het rode koord het symbool van haar redding geworden.

Het duurde nog een hele tijd voordat de Israëlieten bij Jericho waren, maar Rachab hield vol. Ze zal er vragen over hebben gekregen, maar ze liet zich niet van de wijs brengen. Ze vertrouwde God en bleef dat doen.

4

Zo werd ze gered en opgenomen in het volk Israël (*Jozua* 6, 25). Uit *Matteüs* 1 blijkt dat ze getrouwd is met Salmon: opnieuw een bewijs dat ze haar oude beroep had afgelegd en voortaan naar Gods geboden leefde.

Matteüs laat ook zien dat ze moeder geworden is van Jezus: ‘Salmon verwekte Boaz bij Rachab.’ In haar kwam voor de Joden, de eerste lezers van Matteüs’ evangelie, alle zonde van de Kanaänieten samen, die de HEER ertoe zou brengen het land leeg te vegen (zie *Genesis* 15, 16). Maar juist zij mag moeder van Jezus zijn.

Beslissend is dus niet je afkomst, je beroep, je gedrag. Beslissend is of je bent gaan geloven in God. Voel je je een buitenstaander? Twijfel je of je wel echt bij God mag horen? Dring er maar tussen, grijp je kansen (zie ook *Matteüs* 15, 21-28). Doe een beroep op de liefde van God, die veel groter is dan wij vaak denken. Hij is de God die macht heeft in de hemel en op aarde!

Slot

‘Er moet toch een beter leven zijn als dit?’ Dat is er: in Jezus Christus. Wie gaat het deze prostituee vertellen?

¹ Zie <https://scharlakenkoord.nl/nl/sekswerkers>. De organisatie *Scharlaken Koord* staat op voor vrouwen en meisjes in de (gedwongen) prostitutie, door preventie, hulpverlening en veldwerk. De naam van deze organisatie is ontleend aan *Jozua* 2.