

Eten met Jezus | 2

Op het menu: reiniging

We hebben de neiging om toe te kijken wanneer Jezus de farizeeën onder handen neemt. Maar dan maken we ons er te gemakkelijk vanaf: wij lijken méér op de farizeeën dan we denken!

1

Jezus is door een farizeeër uitgenodigd voor de maaltijd, maar gaat, tegen de gewoonte in, ongewassen aan tafel aanliggen. Het is de aanleiding tot een confrontatie. Jezus verwijt de farizeeën alleen oog te hebben voor de buitenkant. Het lijkt alsof zij vol overgave God dienen, maar hun hart is niet bij Hem. Ze wijzen immers Jezus af, de redder door God gegeven.

God kijkt naar ons innerlijk. Als je, diep van binnen, niet bereid bent te buigen voor God in het besef dat je door Hem gered moet worden, zijn de vrome dingen die je doet niet meer dan gebakken lucht. Je bereikt er niets mee.

Jezus laat zien dat Hij weet wat er in ons hart leeft, aan hoogmoed, trots, of weerstand tegen Hem. Hij roept ons op het onder ogen te zien en bij Hem te brengen.

2

Jezus spreekt drie keer een ‘Wee jullie’ uit aan het adres van de farizeeën. Ze gaven de tienden, zoals God opgedragen had. Maar ze trokken het in het extreme door, terwijl ze op Gods liefde niet reageerden. Het ging hen alleen om henzelf, om hun eigen eer, dat ze geprezen werden door de mensen.

Jezus vergelijkt de farizeeën met ongemarkeerde graven: zonder dat je het weet loop je er overheen en word je onrein. De farizeeën moesten het volk helpen naar God te gaan, maar het omgekeerde gebeurde: ze hielden de mensen weg bij Jezus, zodat die onrein bleven.

Wij kunnen ook te veel bezig zijn met de regels, met een mooie buitenkant. En wij voelen ons dan belangrijk, omdat het ons lukt netjes te leven. Maar daarmee geven we het signaal af dat geloven een kwestie is van gedrag. Het is beter met onze kinderen en de mensen van buiten de kerk te spreken over de binnenkant van het geloof.

3

Een wetgeleerde maakt bezwaar tegen de woorden van Jezus, die reageert met opnieuw drie keer ‘Wee jullie’. Hij verwijt de wetgeleerden dat ze de mensen door hun regels zware lasten opleggen, maar hen niet helpen bij het dragen ervan. Ook doen ze alsof ze de profeten van vroeger eren, maar ondertussen wijzen ze hen af, net als hun voorouders deden. Want die profeten kondigden de messias aan. Nu is Hij gekomen, Jezus, de sleutel tot het hemelrijk. Maar de wetgeleerden blokkeren de toegang, voor zichzelf én voor het volk!

Zo kunnen wij voor onze jongeren een blokkade zijn op de weg naar Jezus. Dat doen we bijvoorbeeld wan-

Lucas 11, 37-54

Schriftlezing

Lucas 11, 37-54

datum

10 januari 2021

bijzonderheid

viering avondmaal

neer we de drempel om belijdenis te mogen doen hoog maken, zonder hen echt te helpen verder te komen. Of we wijzen de ander op het kruis dat hij moet dragen (als homo bijvoorbeeld), terwijl we zelf van geen kruis willen weten.

4

Jezus spreekt ons aan: God is niet alleen geïnteresseerd in de buitenkant van ons leven, Hij wil ons helemaal! Jezus roept ons op kritisch te zijn op onszelf en niet te denken dat het met ons wel goed zit, omdat ons gedrag redelijk in orde is. En dan gaat het dus niet alleen om onszelf: door onze eenzijdige nadruk op de buitenkant weten ook anderen niet meer waar het werkelijk om gaat. Dat wordt óns aangerekend!

De woorden van Jezus zijn scherp. Maar besef dan wie ons waarschuwt: Jezus wil ons niet in ons hemd zetten, maar redden. Hij wijst aan dat we nog veel vaker zijn dan we denken, maar biedt tegelijk aan ons grondig schoon te maken: van binnen en van buiten! Vertrouw Jezus. Kom tot inkeer, belijd je zonden en laat je reinigen. Ontvang een nieuw hart en laat zien wat leven met de Heer inhoudt!

Slot

De wetgeleerden en farizeeën zijn na de maaltijd uitzinnig van woede. Zij hebben Jezus' woorden niet ter harte genomen. Jij wel?

OM OVER NA TE DENKEN:

Met zijn boekje *Vijftig kenmerken van farizeeën* wil de Indiase theoloog Zac Poonen schijnheiligheid in de kerk ontmaskeren. Hieronder staan enkele van die kenmerken. Welke herken je bij jezelf?

- Farizeeën leven vanuit regels (*Matteüs 12, 9-10*).
- Farizeeën hebben kennis zonder gehoorzaamheid (*Matteüs 23, 1-3*).
- Farizeeën zijn altijd bezig met wat anderen van hen denken (*Matteüs 21, 23-27*).
- Farizeeën verheffen zich boven anderen (*Lucas 18, 9-14; Johannes 8, 3-6a*).
- Farizeeën maken zich niet druk om mensen die verloren gaan (*Matteüs 9, 10-12; Johannes 7, 47-49*).