

## Eten met Jezus | 3

### Op het menu: erkenning

Ieder mens wil graag gewaardeerd worden door anderen. Daar is niets mis mee: we hebben het nodig dat we door anderen bevestigd worden. Maar soms beheerst het heel je leven. In je omgaan met mensen draait het dan alleen om 'zien' en 'gezien worden'.

Voor de farizeeën was dat ook belangrijk. Tijdens een maaltijd met hen wijst Jezus een andere manier van omgaan met elkaar.

#### 1

Jezus is uitgenodigd door 'een vooraanstaande farizeeër'. De uitnodiging heeft een bijbedoeling: de farizeeën moesten niets van Jezus hebben. Ze hoopten dat Hij zich zou verslikken in een of andere lastige kwestie.

Het tegendeel gebeurt. Een waterzuchtige komt binnen en zoekt hulp bij Jezus. En al is het sabbat, Jezus geneest hem. Hij legt ook uit waarom Hij dat doet: Hij is het die het over het hele volk te zeggen heeft. Hij is de Heer, die geloof en erkenning vraagt.

Jezus geneest de man en stuurt hem vervolgens weg. Hij benadrukt daarmee dat de man niet uitgenodigd was door de farizeeër. Gebrekkige en zieke mensen werden niet gezien. Maar Jezus zag hem wel; de man was voor Jezus zo belangrijk dat hij door Hem genezen werd.

En zo komt de zaak op scherp te staan (vers 1-6). Het gaat er niet om dat je in de ogen van mensen belangrijk bent, maar dat je weet dat je door GóD gezien bent.

#### 2

Jezus legt vervolgens de vinger bij de manier waarop de gasten zich gedragen in de eetzaal: iedereen is uit op eer en erkenning; men wil zo dicht mogelijk bij de gastheer zitten. Jezus waarschuwt: 'Wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden' (vers 7-11).

Hij spreekt ook de gastheer aan. Je moet bij het uitnodigen niet de mensen vragen van wie je iets terug kunt verwachten, zodat je elkaar kunt bevestigen in je positie. Nee, nodig mensen uit met wie je geen eer kunt inleggen. 'U zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen' (vers 12-14).

Met wie ga jij om, op *social media*, op je werk, op school, in de buurt? Wie nodig jij uit in je leven? Wanneer je uit bent op erkenning van mensen kan het gebeuren dat je de beloning van de hemel misloopt!

#### 3

De spanning is nu om te snijden. Een van de gasten probeert de maaltijd te redden met een opmerking over het koninkrijk van God, maar dat is voor Jezus aanleiding een gelijkenis te vertellen over een man die een groot feestmaal geeft. Wanneer alles klaar is, haken de gasten af, waarmee ze de gastheer enorm beledigen. Maar hij wil dat het feest doorgaat en laat andere mensen komen,

arme, lamme en blinde mensen. Zo raakt de feestzaal toch vol.

Het is voor farizeeën duidelijk dat zij de eerste genodigden zijn. Door Jezus niet te erkennen als Heer geven ze aan niet op het feest van God te willen komen. Zij zullen worden gepasseerd door mensen van wie zij dachten dat ze buiten stonden: zieken, zoals de waterzuchtige, en heidenen. De laatste woorden van Jezus in het huis van de farizeeër blijven hangen: 'Niemand van degenen die eerst uitgenodigd waren, zal van mijn feestmaal proeven' (vers 15-24).

#### 4

Heb je door wat hier gebeurt?

De farizeeën waren zo gericht op zichzelf. Hun leven draaide om erkenning en waardering door de mensen. Maar belangrijk gevonden worden staat op gespannen voet met wie God is, met hoe Jezus zich opstelde. Hij maakte zich niet groot, maar klein. Hij vernederde zichzelf, door aan een kruis te sterven. Hij deed dat voor jou, omdat jij voor Hem belangrijk bent.

Als je weet dat je door God gezien en geliefd bent, hoef je niet zo nodig de erkenning van mensen te zoeken. Je krijgt dan juist de ruimte om mensen in je leven uit te nodigen die niet aan jouw status en positie kunnen bijdragen. Je hebt op je werk, op school en in de buurt oog voor mensen die niet gezien worden.

#### Slot

Zo kun je elke dag, in je omgang met mensen, laten zien wat je gelooft: dat je door God geliefd bent. En zo bereid je je voor op de bruiloft van het lam, het grote feest dat God gaat geven.

#### OM OVER NA TE DENKEN:

- 1 Ken je de hunkering naar erkenning? Wil je wel geloven dat het een verlangen naar God is?
- 2 Je kunt erkenning zoeken bij mensen of bij God. Wat kies jij? Heb jij op dit punt een bekering nodig?
- 3 De uitnodiging voor het feest dat God gaat geven komt 'met klem' naar je toe (vers 23). Ervaar je dat ook zo?
- 4 Verlang je naar de bruiloft die God geeft? Waarvan ga je het meest genieten, denk je?