

Alles voor het evangelie | 1

Uit de Joden, voor iedereen

Zo langzamerhand worden de maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan versoepeld. Er vinden al weer grote festiviteiten plaats, zoals het Songfestival en het EK Voetbal. Maar de deelnemers daaraan moeten wel in een ‘bubbel’: ze mogen geen contact hebben met de buitenwereld, om besmetting met het virus te voorkomen.

Het avondmaal kun je ook als een bubbel beleven: het is immers voor een besloten groep mensen, namelijk voor wie zijn redding van Jezus verwacht. Maar christenen zijn niet alleen op de wereld. Ze zijn verbonden met het Joodse volk en, als het goed is, gericht op de hele wereld.

Verbonden met het Joodse volk

Na zijn bekering is Paulus op reis gegaan, om overal de naam van Jezus uit te dragen (zie *Handelingen* 9, 15). In elke stad gaat hij eerst naar de Joden. Dat is zijn manier van werken: eerst krijgt het oude volk van God te horen van Jezus, de redder. Daarna gaat hij ook naar de heidenen in zo'n stad (zie *Romeinen* 1, 16b).

Paulus is zelf Jood in hart en nieren; in de synagoge van Antiochië ontmoet hij zijn familie. Hij krijgt het woord en brengt dan in aansluiting aan zijn hoorders het evangelie. Dat doet Paulus altijd: hij haakt zijn boodschap zoveel mogelijk vast in de leefwereld van de mensen tot wie hij spreekt.

Hij gaat vertellen over de geschiedenis die God met zijn volk is gegaan. Paulus maakt daarbij duidelijk dat God steeds nieuwe stappen zette. De meest recente is die van de komst van de messias, die al eeuwen beloofd was. ‘Uit Davids nageslacht heeft God, overeenkomstig zijn belofte, een redder voor Israël voortgebracht, Jezus’ (vers 23).

Zie je hoe duidelijk Paulus het zegt: Jezus is een redder voor Israël! Natuurlijk weet hij wel dat Jezus de redder voor de wereld is, dat iederéén die in Hem gelooft gered is. Dat zal hij straks ook nog wel vertellen. Maar de eerste stap is altijd: laat de relatie tussen Jezus en Israël zien. Jezus is geboren uit het Joodse volk, als de redder voor dat volk.

De christelijke kerk heeft al te vaak het verhaal van Jezus verteld zonder dat van Israël te vertellen. Maar dat kan dus niet. Het evangelie van Jezus Christus staat niet los van de Joodse geschiedenis. Jezus is geboren uit het Joodse volk. De kerk heeft dus Joodse wortels. Dat moeten we nooit vergeten, ook niet bij de viering van het avondmaal.

We hebben daarbij vaak de focus op ons eigen heil, onze persoonlijke redding. En zeker, je mag het ook op jezelf toepassen. Maar het gaat niet alleen om jou. God kijkt veel breder. Hij heeft nog steeds zijn oude volk op het oog, de Joden. Laten we het avondmaal vieren in

Handelingen 13, 14-52

Schriftlezing

Handelingen 13, 14-52

datum

13 juni 2021

bijzonderheid

viering avondmaal

verbondenheid met hen. Want Jezus is de redder voor Israël.

Met het oog op alle mensen

Paulus heeft aan de Joden in Antiochië uitgelegd dat God zijn belofte aan zijn volk heeft vervuld. Hij gaf een redder voor Israël, Jezus. Maar dan vertelt hij dat de Joden in Jeruzalem deze redder hebben verworpen: ze hebben Hem gedood aan het kruis.

Het werk van God liep daarmee niet stuk. Want God wakte zijn Zoon op uit de dood. Die opstanding was óók al aangekondigd in het Oude Testament. Daarmee is de opwekking van Jezus het bewijs dat Hij inderdaad de redder is die de eeuwen door is beloofd. Zo is met Jezus een nieuwe fase is aangebroken in Gods geschiedenis met de Joden.

Want Jezus deed wat het volk verzaakte: een licht te zijn voor de wereld. God wilde in zijn volk Israël álle volken op aarde zegenen (zie *Genesis* 12, 1-3). Dat verhaal kwam tot stilstand door de ongehoorzaamheid van de Joden. Met Jezus zet God een nieuwe stap. Het loopt nu niet meer via het Joodse volk, maar via Jezus. Nu is er redding voor een ieder die in Hem gelooft (vers 38-39). Jezus is niet alleen de redder voor Israël, maar voor de hele wereld.

Dit was heel schokkend voor de Joden. Dat merk je aan hun reactie op de boodschap van Paulus: zij willen er niet aan dat God verder kijkt dan zijn eigen volk.

Wij zijn geen Joden. Maar ook wij kunnen zo reageren. Dan kijken we alleen naar onszelf, en hebben we geen oog voor het brede werk van God. Dan leven we in een bubbel, min of meer afgesloten van de wereld. We vergeten dan dat we een volk zijn, door God verworven, ‘om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht’ (*1 Petrus* 2, 9). Christenen zijn geroepen om een licht voor de wereld te zijn. Zij mogen overal de naam van Jezus uitdragen, net als Paulus deed.

Laten we ons daarvan bewust zijn wanneer we het avondmaal vieren. Het gaat niet alleen om ons. God kijkt veel breder. Hij heeft zijn oude volk op het oog, de Joden: Jezus is de redder voor Israël. En God ziet álle mensen; Hij wil iederéén in Jezus gaat geloven. Want Jezus is de redder voor de wereld.