

Alles voor het evangelie | 2

Gods goedheid delen

We praten vaak over het weer. Bijna elk gesprek begint ermee. Wist je dat je daarmee een mooie kans hebt om de naam van God te noemen?

1

Paulus en Barnabas zijn in de stad Lystra, waar ze het evangelie van Jezus Christus verkondigen aan iedereen die het horen wil. Het hart van een verlamde man gaat open; hij gelooft dat hij gered kan worden. Paulus ziet dat en mag de man genezen.

De inwoners van Lystra trekken de conclusie dat hier goden aan het werk zijn. Ze zien Barnabas aan voor Zeus en Paulus voor Hermes, twee goden die zich, volgens een verhaal dat in die streek verteld werd, al een keer eerder hadden vermomd als mensen. Toen werden ze niet gastvrij ontvangen, wat een flinke overstroming tot gevolg had. De mensen in Lystra willen niet nog een keer in gebreke blijven en organiseren daarom snel een aanbiddingsdienst.

Duidelijk wordt hoe men in Lystra dacht: je moet de goden te vriend houden. Zij zorgen immers voor welvaart en groei! Het is godsdienst gebaseerd op angst. En daarbij speelt eigenbelang een grote rol: offer aan de goden, dan ben je verzekerd van voorspoed.

2

Wanneer tot Paulus en Barnabas doordringt wat er gaande is, maken ze duidelijk dat ze gewone mensen zijn en dat er geen enkele reden is tot aanbedding. Ze roepen de inwoners van Lystra op om te stoppen met het vereren van afgoden, die niets zijn en niets klaar spelen. Laten ze de levende God gaan aanbidden!

De apostelen vertellen over Hem: Hij is de God die de hemel en de aarde heeft geschapen en die alle eeuwen door zijn goedheid heeft getoond. Ook al liet Hij de volken hun eigen weg gaan, Hij was wel op hen betrokken: Hij gaf regen en vruchtbaarheid, eten en vreugde. Niet de afgoden zorgen daarvoor, nee, Góð deed en doet dat!

Dit is het evangelie dat Paulus en Barnabas in Lystra brengen: afgoden stellen niets voor en maken niets klaar. Het is de God van hemel en aarde die de bron van alle leven is.

3

De grote vraag is: zien wij dit nog? Ervaren wij Gods goedheid in zon en regen, in eten en drinken, in gezondheid en werk?

Het kan ons ook gebeuren, dat we hard werken om onze goden tevreden te stemmen. Dan dienen we de god van de economie en de welvaart en verwachten we ons geluk van hem. Het lukt ons niet (meer) het dagelijkse leven, dat van ons huwelijk, ons gezin, onze gezondheid en ons werk, te verbinden met God.

Handelingen 14, 8-20

Schriftlezing

Handelingen 14, 8-20

datum

27 juni 2021

Maar wie kan beter voor ons zorgen dan Hij, de bron van leven? Is er een god van wie je méér goedheid ervaren hebt dan van Hem? Houd dan op met het dienen van nepgoden en aanbid de ene, levende God!

Dan verdwijnt de angst uit je leven, de angst dat je er niet aan moet denken dat je je baan kwijtraakt of ziek wordt. Want dan is God er ook, met zijn goedheid.

Het eigenbelang gaat er ook uit. Gods zorg kun je niet verdienen; die krijg je. Het draait dan dus niet meer om jou, maar om Hem. Dat geeft ontspanning.

4

Het mooie is verder, dat je oog gaat krijgen voor de mens naast je. Je gaat getuigen van de goedheid van God. Je gaat die delen.

Wie Gods zorg opmerkt in het leven van elke dag, wil anderen daarvan laten proeven. Je kunt daarbij heel gemakkelijk aansluiten bij wat zij ook ervaren, namelijk dat de seizoenen doorgaan, dat er eten en drinken is, welvaart vaak en nog veel meer. Wijs hen op de levende God, op zijn voortdurende goedheid!

Je hoeft daarbij niet meteen de naam van Jezus te noemen en het te hebben over zonde en schuld. Daar kwam Paulus ook niet meteen mee, tegenover de inwoners van Lystra. Breng God ter sprake als de God die zon en regen geeft over goede en slechte mensen (zie *Matteüs 5, 45b*).

Zo heb je iets te vertellen, wanneer je met een collega of vriend praat over het weer of het werk. Je gaat getuigen van Gods goedheid, die zichtbaar wordt in een mooie sportwedstrijd, een heerlijke vakantie, een goede grap. Al het goede komt van Hem!

Slot

En wie weet, komt de ander tot inzicht. In Lystra kwamen mensen tot geloof. Nog steeds gebeurt het dat mensen, onder de indruk van de goedheid van God, komen tot het aanbidden van zijn liefde in Jezus Christus. Laat dat maar aan Hem over. Jij hoeft niet meer te doen dan Gods goedheid te delen.