

Geloof vooruit | 2

Geniet van wat komt

In *Hebreeën* 11 lezen we over gelovigen uit vroeger tijden. Wanneer je je verdiept in hun leven en de keuzes die ze maakten, ontdek je dat je veel van hen kunt leren.

Niet het geluk van de wereld

Het volk Israël zat gevangen in Egypte. De farao deed er alles aan om de Israëlieten klein te krijgen: zo moesten de jongetjes die geboren werden gedood worden. In die tijd kregen Amram en Jochebed een zoon. Ze hielden hem eerst verborgen, maar toen dat niet meer ging zetten ze hem in een kistje op de Nijl, waar hij werd gevonden door de dochter van de farao. Mozes groeide op aan het hof (*Exodus* 2, 1-10).

Hij had het daar heel goed: hij werd een machtig man in woord en daad (*Handelingen* 7, 22). De schrijver van de brief aan de Hebreeën heeft het over ‘de schatten van Egypte’: alle deuren gingen voor Mozes open. Hij had een veelbelovende toekomst voor zich.

Maar hij sloeg een andere weg in. ‘Door zijn geloof weigerde Mozes, toen hij volwassen werd, aangesproken te worden als zoon van een dochter van de farao.’ Mozes maakte de overstap van de wereld van de farao naar die van het volk van God.

Niet langer genieten van de zonde

Het zal langzamerhand gegaan zijn; volwassen word je niet op één dag. Mozes kreeg in de gaten hoe de wereld waarin hij leefde in elkaar stak en groeide in de overtuiging dat hij daar afstand van moest nemen.

Hij wilde niet langer voordeel hebben bij de zonde, zegt de schrijver aan de Hebreeën. Mozes had het nodige meegekregen, van zijn moeder en vader, in de jaren dat hij nog bij hen in huis woonde. Hij had geleerd dat God zich aan Israël verbonden had. God had zijn volk grote beloften gedaan: Hij zou de Israëlieten bevrijden uit Egypte en hen brengen naar een heerlijke toekomst. De toekomst ligt dus niet bij de farao, maar bij Israël. Toen dat tot Mozes doordrong beseftte hij dat hij moest kiezen: tussen de wereld van de farao en die van God, tussen de dood en het leven. Alleen wie leeft met God en zich verbindt met zijn volk heeft toekomst. Hij krijgt zelfs het eeuwige leven!

Waardeer de smaad van Christus

Mozes koos: hij keerde zijn comfortabele leven de rug toe om te delen in het lot van zijn volk. Het leidde ertoe dat hij het land uit moest vluchten en een vreemdeling werd in de woestijn.

De schrijver aan de Hebreeën spreekt in dit verband van ‘de smaad van Christus’. Dat is een opvallende uitdrukking, want Mozes kende Christus nog niet. Maar er is wel een verband: ook Jezus moest lijden, buiten de stadspoort (*Hebreeën* 13, 12-13). Hij werd aan een kruis gehangen, omdat Hij mensen wilde redden.

Hebreeën 11, 24-26

Schriftlezing

Hebreeën 11, 23-31

datum

14 november 2021

bijzonderheid

viering avondmaal

De smaad van Christus ervaren nog steeds heel veel mensen: christenen, die gekozen hebben voor God en tegen de wereld zonder God. Het maakt dat ze buiten de poort gezet worden en moeten lijden.

Ook Mozes maakte het mee. Hij beseftte dat het op de dood aanging, als hij de farao bleef. Dat wilde hij niet; hij wilde leven. Daarom koos hij; het lijden en de vervolging nam hij voor lief, wetend dat er nog iets veel mooiers op hem wachtte.

Je wordt ervoor beloond

Want dat zegt de schrijver van de brief aan de Hebreeën ook: ‘Mozes zag uit naar de beloning.’ Hij wist dat een leven mét God veel meer oplevert dan een leven zonder Hem. Je moet niet kijken naar het voordeel dat je nú hebt, maar rekenen met de beloning op de langere termijn.

En dat kunnen we van Mozes leren. Wat kiezen wij: de schatten van Egypte of de smaad van Christus? De schatten van Egypte zijn heel aantrekkelijk. Het is het leven dat we om ons heen zien, een leven waarin alles om jezelf draait. Als je zo leeft en bij alles wat je doet gaat voor eigen geluk, zit je nog in Egypte. Maar geloven is: van de wereld van de zonde overgaan naar de wereld waarin God centraal staat. Kies daarom: liever wat minder luxe en welvaart omdat je je geld en tijd gebruikt voor anderen, dan een leven in rijkdom waarin God naar de rand is gedrukt. En ja dan krijg je met lijden te maken: lijden aan jezelf en wellicht ook in hoe je behandeld wordt door anderen. Maar vergeet de beloning niet: kijk ernaar uit!

Slot

Het leven van Mozes laat zien hoe belangrijk het is te kiezen. Een leven zonder God, hoe mooi ook, is niet blijvend en leidt nergens toe. Een leven met Christus levert nu vaak lijden op, maar op de lange termijn word je beloond met een heerlijke toekomst. Kies dan voor de schatten van Christus. En geniet nu al van nog komt!