

Leerdiensten over de Gewone Catechismus



5. Als kinderen leven

TEKST

24. Waarom noem je God jouw Vader?

Omdat de Vader van Jezus Christus, die door zijn machtig Woord licht, land en lucht, ja, al het leven, groot en klein, geschapen heeft, dankzij Jezus Christus ook mijn Vader is.¹

1. Genesis 1; Efeziërs 1, 5

25. Wat bedoel je als je zegt dat God de wereld heeft gemaakt – de evolutietheorie zegt toch dat alles spontaan ontwikkeld is?

Ik geloof dat alles wat bestaat, is voortgekomen uit een idee van God, dat alle variatie tussen planten, dieren en mensen door Hem is bedacht. Of het nu kort of lang heeft geduurd, of alle soorten apart zijn gemaakt of dat ze uit elkaar zijn voortgekomen, dat doet niets af van de liefdevolle bedoeling waarmee God deze wereld, maar ook mij, tot zijn eer gemaakt heeft.

26. Staat een gelovige argwanend tegenover wetenschap?

Juist niet, want God heeft ons zo gemaakt dat wij kunnen onderzoeken hoe de wereld in elkaar zit, zodat wij Hem loven om zijn wijsheid en Hem als een goede Vader vertrouwen.

27. Wat voor Vader is God voor jou?

Door Jezus' dood en opstanding bevrijdt Hij mij uit de greep van het kwaad en neemt Hij mij aan als zijn kind. Met zijn Geest is Hij bij mij om voor mij te zorgen en voedt Hij mij op om mens te zijn.

28. Waar komt het kwaad vandaan, als God de wereld toch goed gemaakt heeft?

Het kwaad is in de wereld gekomen toen wij niet langer ons geluk zochten in God, door te luisteren naar de duivel, de grote leugenaar en Gods tegenstander.² Wij hebben de onbeheersbare macht van zonde, kwaad en dood over onszelf en de hele wereld afgeroepen.

2. Genesis 3, 5

29. Kan het nog wel wat worden met deze gebroken wereld?

Sinds die ene kwade dag is God blijven toewerken naar de nieuwe dag, de dag van de Heer. Door zijn sterven aan het kruis en opstanding uit de dood heeft Christus de macht van het kwaad gebroken. De Geest zucht met ons mee en doet ons strijden tegen zonde en kwaad.

30. Hoe voedt de heilige Geest je op tot het echte mens-zijn?

Door het beeld van God in mij te herstellen. Zijn creativiteit inspireert mij tot bouwen in plaats van uitbuiten. Zijn genade leert mij te geven in plaats van te nemen. Zijn liefde maakt mij vergevingsgezind naar anderen en zet mij aan tot gerechtigheid voor heel de schepping.

GESPREKSVRAGEN

1. Marcion, die leefde in de tweede eeuw na Christus, maakte onderscheid tussen de God van het Oude en die van het Nieuwe Testament, tussen een boze en een liefdevolle God. Hoe spreek jij over God? Welke rol speelt het Oude Testament in je geloof?
2. Soms wordt gezegd dat we het goede van God ontvangen en dat het kwade van de duivel komt. Zie jij dat ook zo? Welke hand heeft God in het kwade, volgens jou?
Lees nog eens antwoord 24 van de *Gewone Catechismus*: ingeklemd tussen de belijdenis dat God in Jezus onze Vader is staat de belijdenis dat God de schepper is. Met andere woorden: alle moeilijke vragen over het waarom van het lijden moet je benaderen vanuit de vaderlijke liefde die God heeft laten zien in Jezus. Helpt jou dit?
3. God is Vader en schepper; we moeten met twee woorden blijven spreken. Doe jij dat, niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk van elke dag? Hoe veel aandacht heb jij voor de schepping? Probeer je duurzaam te leven? Wat is de boodschap van *Psalms* 24 volgens jou?

4 juni 2023