

Leerdiensten over de Gewone Catechismus



8. Wie is Jezus Christus?

TEKST

47. Wie is Jezus?

Hij is de levende Heer, één met zijn hemelse Vader. In Jezus van Nazaret kwam de God van Israël als medemens bij ons wonen.¹ In spreken en doen brengt Hij Gods koningschap. Aan het kruis legde Hij zijn leven af, om het na drie dagen weer nieuw te ontvangen. Zo rekende Hij af met de machten van zonde en dood en is Gods nieuwe wereld voor ons begonnen.

1. Johannes 1, 14

48. Waar komt Jezus vandaan?

Jezus komt vanuit de hemel, waar God de Vader woont; Hij is de Zoon van God. Zijn aardse leven ontspringt aan de scheppende kracht van Gods Geest. Geboren uit het Joodse meisje Maria is Jezus een zoon van Abraham. Als de nieuwe koning van Israël is Hij de zoon van David. Als messias is Jezus de Heer van hemel en aarde.²

2. Handelingen 2, 36

49. Wat betekent het woord 'messias'?

Messias is Hebreeuws voor 'gezalfd', in het Grieks is dat 'Christus', dat wil zeggen: door God geroepen tot een bijzondere taak. Zo werkte Gods Geest in de roeping van Israëls priesters, profeten en koningen. Nu is Jezus Gods Gezalfd, die Israël en de volken bij God terugbrengt en gelukkig maakt.

50. Hoe maakt Jezus Christus jou gelukkig?

Door voor mij de weg, de waarheid en het leven te zijn.³

3. Johannes 14, 6

GESPREKSVRAGEN

1. Wie is Jezus Christus voor jou?
2. De Heidelbergse Catechismus denkt vanuit de 'troost' en legt het accent op de dood van Jezus voor onze zonden. De Gewone Catechismus kiest voor 'geluk' en daarmee voor het (komende) koninkrijk. Wat vind je van de verschuiving van kruis naar koninkrijk?
3. Hoe spreek jij over Jezus met mensen die Hem nog niet kennen? Kies je dan de benadering van de troost of die van het geluk? Waarom?

9 juli 2023