

Leerdiensten over de Gewone Catechismus



1. Geluk valt je toe

TEKST

1. Waarin vind jij je geluk?

Mijn geluk is dat Jezus Christus mij gevonden heeft.¹ Hij offerde zichzelf op om mij thuis te brengen in de liefde van God.² Zijn Geest maakt in mij de hoop wakker op Gods nieuwe toekomst, voor mij en heel de wereld.³

1. Lucas 15, 1-7; Psalm 84, 1-5
2. 1 Johannes 4, 9
3. Romeinen 8, 20-25

2. Ga jij niet zelf over je geluk?

Gelukkig niet! Wij zouden ons vergissen, wanneer God ons de keuze liet. Daarom heeft Jezus gezegd: 'Wie voor zichzelf leeft, zal het leven verliezen, maar wie zijn leven kwijtraakt aan Mij, zal behouden worden.'¹

1. Matteüs 16, 25

3. Zoekt ieder mens dan niet zelf het geluk?

Nee, want met alle andere mensen deel ik in gebrokenheid, tekort en schuld. De mooiste dingen in het leven zijn vluchtig¹ en zelfs het beste is moeite en verdriet.² Echte vreugde ligt in God, de bron van het leven,³ en in Jezus Christus, het licht van de wereld.⁴

1. Prediker 1
2. Psalm 90, 10
3. Psalm 36, 10
4. Johannes 8, 12

4. Wat bedoel je met schuld?

Dat ook in mij verzet leeft tegen God en mijn medemens. Vervreemd van God zijn wij schuldig aan veel lijden en onrecht, lijden wij aan onszelf, aan elkaar en aan het vele kwaad in deze wereld.

5. Hoe gaat God om met zonde en kwaad?

God zal eens alle kwaad en zonde oordelen, zoals Hij de wereld ooit schoonmaakte met de zondvloed. En zoals Noach ooit alleen in de ark veilig was, zo ben ik alleen in Jezus Christus veilig. Dat beeldt mijn doop uit.¹

1. 1 Petrus 3, 18-22; Hebreëen 11, 7

GESPREKSVRAGEN

1. Is 'geluk' wel een goede insteek om over het christelijk geloof te spreken? Zijn er andere woorden die hiervoor ook of zelfs beter geschikt zijn?
2. 'Mijn geluk is dat Jezus Christus mij gevonden heeft.' Wat doet dat met gelukzoekers zoals wij? Wat doet dat met jou? Wat houdt 'gevonden zijn' in, volgens jou?
3. Voor onze schuld worden twee woorden gebruikt: 'verzet' en 'vervreemding'. Welke van beide herken jij bij jezelf het meest?
4. Hoe kun je het woord van Jezus over 'je leven verliezen' handen en voeten geven?