

Leerdiensten over de Gewone Catechismus



9. Jezus is de weg

TEKST

51. Waarom noemt Jezus zichzelf 'de weg'?

Omdat Hij ons bij God brengt, ons met God verzoent en ons van mensen die met de rug naar God toe staan tot toegewijde kinderen van de Vader maakt.

52. Hoe brengt Jezus ons bij God?

Door als priester zijn leven vrijwillig te geven als offer voor onze zonde en ons tekort, door in onze beproevingen, twijfels en lijden voor ons te bidden, en door ons te zegenen in ons dagelijks leven.

53. Hoe zit het met het offer van Jezus?

Jezus liet zich in heel zijn leven leiden door de wil van zijn hemelse Vader. Hij heeft ons zo lief, dat Hij in onze plaats de straf droeg die wij met onze zonde verdienen. Dat deed Hij door zijn leven te geven in de dood aan het kruis.

54. Wat betekent het voor jou dat Jezus zijn leven voor je heeft gegeven?

Zijn vernedering aan het kruis maakt de weg naar God vrij, zodat ik zonder schaamte en hoopvol naar mijn hemelse Vader kan gaan. Zijn dood zet een kruis door mijn oude bestaan, waarin ik mij trots en ongehoorzaam van God afkeer. Zijn laatste woorden geven ook mij het vertrouwen dat ik veilig ben in de handen van God, ook als ik sterf.

GESPREKSVRAGEN

1. Als priester bracht Jezus het offer van zijn leven om ons met God te verzoenen. Hoe zou jij deze verzoening aan iemand uitleggen die geen christen is?
2. Merk jij dat Jezus voor je bidt en dat Hij je zegent in je dagelijks leven?
3. Jezus zegt dat Hij alleen de weg tot de Vader is. Vind je dat moeilijk te aanvaarden? Waarom (niet)?

16 juli 2023