

Jezus gaat ons voor | 5

Volg het licht

Johannes 8, 1-11 | **Johannes 8, 12**

De zon is onmisbaar. Als de zon er niet was, zou het ijskoud en aardedonker zijn op aarde. Er was geen leven mogelijk. De zon geeft warmte en licht en dat hebben we allemaal nodig. We kunnen niet zonder de zon!

1

Jezus noemt zich 'het licht voor de wereld'. Hij is de zon, die licht en warmte geeft. Maar dan heeft Hij ook een mening over de wereld: die is koud en donker.

Je ziet het gebeuren: een vrouw, betrappt op overspel, wordt bij Jezus gebracht, maar waar is de man? Waarom wordt hier met twee maten gemeten?

En kijk eens hoe de schriftgeleerden en farizeeën opereren: de zonde wordt aangewezen, met de Bijbel als felle zaklamp. Wie gepakt wordt, komt in het volle licht te staan. Je krijgt het er koud van.

De vrouw leeft ook in het donker, vanwege haar zonde. Het wordt door Jezus niet ontkend. Maar als Hij je zonden aan het licht brengt, doet Hij dat met een licht en een warmte die je aan de zon doet denken. Jezus heeft de zondaar lief: 'Ik veroordeel u niet.'

2

'Ik ben het licht voor de wereld.' Jezus ziet zichzelf als het stralende middelpunt van alles. Hij spreekt met nadruk: 'Ik ben het, Ik alleen.' Hij zegt ook niet dat Hij het licht wil zijn of ooit zal zijn. Nee, Hij is het, nu al.

Hij spreekt ook niet over zichzelf als iemand die licht geeft. Hij is niet gekomen om hier en daar een beetje bij te lichten. Nee, Hij is zélf het licht.

Om dat te kunnen zijn, moest Jezus diep afdalen in het donker. Hij nam de zonden van de mensen op zich, ook die van de vrouw die overspel had gepleegd. Toen Hij aan het kruis hing, ging de zon weg; het licht ging uit. Het was een helse duisternis, die Jezus door moest maken. Maar, Hij kwam erdoor! Hij stond op uit de dood. De zon ging op, om nooit weer onder te gaan.

Het is daarom dat Hij zich hét licht kan noemen. Jezus is de enige die het in je leven doet opklaren.

3

Jezus gaf zichzelf om het licht voor de wereld te kunnen zijn. En nu wil Hij graag dat wij onszelf geven.

Als Jezus zegt dat Hij het licht voor de wereld is, is dat een hartelijke uitnodiging Hem in ons leven toe te laten: 'Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.' Mag Jezus jouw bestaan verlichten? Geef Hem de gelegenheid om, door

zijn Geest, in alle hoeken en gaten van je leven te komen. Wees niet bang: het licht van Jezus is warm en mild. Hij laat zien wat er verkeerd is in je leven, niet om je erop vast te pinnen, maar om je te veranderen. Er is genade en vergeving, altijd bij Hem geweest.

Je moet er wel voor kiezen om de duisternis achter je te laten en naar Jezus te gaan (*Johannes 3, 19*). Maar als je dat doet, leef je in het licht. Dan wordt het goed en mooi (*1 Johannes 1, 7*).

4

Wie Jezus kent als het licht voor de wereld, gaat anders leven. Je gaat licht verspreiden.

Het volk Israël was door God uitgekozen om het licht voor de wereld te zijn (*Jesaja 49, 6*). Maar er was weinig van terechtgekomen. Daarom gaf God zijn Zoon, hét licht voor de wereld. En nu mogen zijn volgelingen het licht doorgeven.

'Jullie zijn het licht voor de wereld,' zei Jezus tegen zijn leerlingen (*Matteüs 5, 14-16*). Ben jij het zonnetje in huis, het licht van de afdeling of het team? Dat kun je zijn door je dienstbaar op te stellen en goede dingen te doen. Maar ook door niet meer met je oordeel over de ander klaar te staan. Bied hem of haar liever vergeving aan en vergeef zelf.

Moeilijk? Soms wel. Steek daarom altijd je licht op bij Jezus. Hij is de zon die staat te stralen. Jij mag zijn licht weerkaatsen.

Slot

Volg het licht. Dan ben je op weg naar de lichtstad (*Openbaring 21, 23*). En je geniet steeds meer van de kracht van de zon, in je eigen leven en dat van anderen.

Leek, 26 maart 2023