

Jezus gaat ons voor | 7

De dood voorbij

Johannes 20, 1-18 | **Johannes 11, 25-26**

Hoe kijk jij aan tegen de dood?

Pasen raakt aan de grote vragen van het leven: wat is er na de dood? Wat is de zin van het leven?

1

Hoe kijk jij aan tegen de dood?

De meeste Nederlanders denken dat er wel iets is na de dood. Als je overleden bent, ben je niet helemaal weg. 'Rust zacht,' zeggen we daarom op een begrafenis. En op een bruiloft: 'Ik weet zeker dat mijn vader er bij is, dat hij meekijkt.'

Tegelijk is het zo dat je na je dood niet meer echt leeft. Je kunt bijvoorbeeld geen huis meer kopen of op vakantie gaan. Dat moet je dus nú doen. En zo leven veel mensen: *you only live once*, dus haal uit het leven wat erin zit. Trek het zoveel mogelijk naar jezelf toe.

Maar wat gebeurt er als deze manier van kijken naar dood niet waar blijkt te zijn? Stel dat het wél doorgaat na de dood, dat het leven hier nog maar het begin is van iets veel groters? Wat zou dat betekenen voor hoe je nu in het leven staat?

2

Jezus laat ons totaal anders tegen de dood aankijken. Hij zegt: 'Ik ben de opstanding en het leven.'

Hij staat bij het graf van een goede vriend die, ziek geworden, gestorven was. Het raakt Jezus diep: de confrontatie met de dood is hard. Hij gaat de strijd aan met de dood: Hij roept zijn vriend uit het graf. En het wonder gebeurt: Lazarus staat op uit de dood.

Het roept veel reacties op, onder meer van de Joodse leiders: zij besluiten Jezus ter dood te brengen. En zo komt Jezus aan een kruis te hangen. Hij sterft en wordt ook begraven. Maar opnieuw is er een opstanding uit de dood: Jezus wordt levend en komt uit het graf. Dit is een wonder boven wonder. Want Lazarus stierf later opnieuw, maar op Jezus heeft de dood geen vat meer: Hij heeft de dood overwonnen. Hij is echt op de opstanding en het leven!

3

Jezus is de opstanding en het leven en Hij deelt het uit aan jou en mij.

Hij zegt het: 'Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven.' Zou je dat willen, dat de dood ook op jou geen vat meer heeft en dat je het leven hebt, het leven voor altijd?

Denk je het eens in: je hoeft niet bang meer te zijn voor de dood, want die heeft Jezus overwonnen. En je gaat ook anders leven. Stel je voor dat je straks nog een heel leven voor je hebt. Je hoeft niet meer alles uit dit leven te halen, want daar heb je nog een eeuwigheid de tijd voor. Wat je nu niet meemaakt, kan straks altijd nog.

Geloof in Jezus. Hoe meer jij je naar Hem uitstrekt, hoe kleiner de dood wordt. Hoe meer jij je aan Hem verbindt, hoe meer er rust en ontspanning in je leven komt.

4

In Jezus geloven: dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ik snap dat het ingewikkeld is om te geloven in een leven na de dood. Maar wat je op z'n minst moet toegeven is dat je heel graag zou willen dat het waar is. Wie wil dat niet: een groots, eindeloos leven?

Sterker nog: ik denk dat veel mensen al leven alsof het evangelie van de opstanding waar is. Er zijn veel mensen die geven om een ander en hart hebben voor de natuur. Dan leef je toch alsof er een toekomst is, voor mens en wereld? Als het met de dood afgelopen is, waarom zou je dan nog in beweging komen? Als ooit alles voorbij is, waar zou jij je dan nog druk over maken?

Maar als het verhaal van Jezus waar is, heeft het alle zin om je in te zetten. Dan heeft dat wat je doet voor de ander zin en betekenis tot in eeuwigheid. Hoeveel motivatie wil je hebben?

Slot

Hoe kijk jij aan tegen de dood?

Het is Pasen: Jezus heeft de dood overwonnen. Geloof dat en ontvang het leven, het echte leven, nu en voor altijd!

Leek, 9 april 2023