

# Bouwen met Nehemia | 1

## Eerst bidden, dan bouwen

### Nehemia 1, 1 – 2, 6

Huil je wel eens? Waar huil je dan om?

Nehemia huilde dagenlang. Wat was er gebeurd dat deze heftige reactie bij hem opriep?

#### 1

Het volk Israël was in ballingschap gegaan. Toch was dat niet het einde. Een deel van de ballingen kwam terug (in 538 voor Christus). Ze weten de tempel in Jeruzalem op te bouwen. Als ze de muren van de stad willen opbouwen, stuiten ze op verzet bij de andere inwoners van het land. De bouw wordt stilgelegd. Hier begint het verhaal van Nehemia.

Het is het jaar 445. Nehemia is in Perzië, de wereldmacht van die tijd. Hij is schenker van de koning: hij moest de wijn voorproeven. Maar hij was vooral een vertrouweling van de koning. Nehemia had dus een hoge positie aan het hof.

Op een dag hoort hij dat de toestand in Jeruzalem uitzichtloos is. Al bijna honderd jaar mogen Judeeërs weer in hun eigen land wonen, maar ze zijn er het mikpunt van spot. Want de muur van Jeruzalem ligt nog steeds in puin.

#### 2

Het nieuws komt hard aan bij Nehemia. Hij begint te huilen en gaat bidden en vasten (1, 4). Hij doet dat zo'n honderd dagen lang (vergelijk 1, 1 met 2, 1). Wat vind je daarvan?

Het raakt Nehemia dat zijn volksgenoten het zo moeilijk hebben. Maar meer nog heeft hij verdriet over het feit dat God zo bespot wordt door de hele situatie. Want Jeruzalem was de stad van God.

Wat raakt jou het meest? Kijk jij wel eens met de ogen van God naar deze wereld? Word je geraakt door het feit dat zoveel mensen leven alsof Hij niet bestaat? Gods naam wordt nog op zoveel plekken door het slijk gehaald. Zie je dat? Of zit je heerlijk in je eigen levende, waarin het meeste wel goed gaat?

Wanneer heb jij voor het laatst gehuild om hoe het ervoor staat met Gods koninkrijk?

#### 3

Nehemia, diep geraakt door het nieuws uit Jeruzalem, gaat bidden en vasten. Hij zoekt het bij God: 'Wat moet ik doen, HEER? Hoe wilt U het hebben?'

In het gebed van Nehemia vallen twee dingen op. Het eerste is dat hij schuld belijdt (1, 6-7). Dat is leerzaam. Als wij zien dat de uitbreiding van Gods koninkrijk niet

erg vlot, moeten we niet naar God wijzen, maar naar onszelf: wij geven er blijkbaar te weinig prioriteit aan.

Opvallend is dat Nehemia ook zijn eigen schuld belijdt, terwijl hij nog niet eens leefde ten tijde van de ballingschap. Maar hij weet zich onderdeel van het volk. Ook wij zijn altijd onderdeel van een groter geheel: we zijn samen geroepen om mee te bouwen aan Gods koninkrijk.

Ga op je knieën en verootmoedig je voor God. Daarmee laat je zien dat je persoonlijk betrokken bent. Je wist niet naar een ander, maar neemt zelf verantwoordelijkheid.

#### 4

Het tweede dat opvalt in het gebed van Nehemia is de manier waarop Hij over God spreekt.

Hij grijpt terug op het gebed van koning Salomo bij de inwijding van de tempel (1 Koningen 8, 12 e.v.) en op wat God via Mozes tot het volk gezegd had in *Deuteronomium* 30. Met andere woorden: hij kent de geschiedenis van God met zijn volk. Hij heeft weet van Gods grote plan en wil daarin graag opgenomen worden.

Kennen wij Gods verhaal en weten we waar we zitten? God is bezig om deze oude wereld – met zoveel zonde, dood en gebrokenheid – te vernieuwen. Er komt een wereld, waarin alleen maar liefde, vrede en vreugde is. Dáárheen is God op weg. Bij dat plan schakelt Hij mensen in: de kerk is er om door God meegevoerd te worden in die grote beweging van oud naar nieuw. Ben je je daar bewust van? Wil je meedoen?

#### 5

Nehemia doet denken aan Jezus, die de grote herbouwer is. Hij kwam naar de aarde en werd diep geraakt door wat Hij hier aantrof. Maar het plan van God, om alles nieuw te maken, zat in zijn hart. Hij kwam in beweging en gaf zijn leven om het kwaad en de dood te overwinnen. Hij stond op uit het graf en deelt het nieuwe leven uit.

Als je Jezus ziet, zie je hoe mooi Gods plan is, hoeveel liefde dat waard is. Dan ga je bidden zoals Nehemia. En je krijgt antwoord, vroeg of laat.

Nehemia mocht naar Jeruzalem afreizen (2, 6). Dat was een wonder, want de koning moest nu zijn vertrouweling voor langere tijd missen. Als wij bidden wijst God ons ook de weg, vroeg of laat. Hij zal ons duidelijk maken wat onze plek is in zijn plan, in de bouw van zijn koninkrijk.

#### Slot

Laat je raken. Dan word je betrokken, dan ga je bidden. Je stelt je beschikbaar om een plek in te nemen in Gods plan. God zal je dan wijzen waar Hij je aan het werk wil hebben, waar je mag bouwen.