

Met alle heiligen

Efeziërs 3, 14-21 | Efeziërs 3, 18-19

Twee zien meer dan één. Een politieman vraagt dan ook meerdere mensen naar de toedracht van een ongeluk. En de juf op school roept de hulp van haar collega in bij het observeren van een kind.

Twee zien meer dan één. Dat geldt ook in het geloof: wie de liefde van Christus wil kennen, doet er verstandig aan andere christenen te vragen wat zij ervaren en weten. Want samen zie je meer!

1

Paulus zegt het, in zijn brief aan de christenen in Efeze: samen met alle heiligen ga je de liefde van Christus beter leren kennen. Die heiligen zijn christenen: mensen die Jezus hebben aanvaard als hun redder.

Wil je meer zien van de liefde van Christus? Verbind je met de gelovigen uit vroeger tijden: wat hebben zij er al veel van ontdekt! Verbind je ook met christenen van nu, uit andere landen en culturen, die vaak op een andere manier dan wij geloven. De gereformeerde broeder heeft zijn evangelische zuster nodig, de jongere die van opwekkingsliederen houdt de psalmzinnige oudere generatie en de christen die vooral in zijn hoofd zit zijn geloofsgenoten die meer met hun lijf geloven. We hebben elkaar nodig om dieper in het geheim van Gods liefde door te kunnen dringen.

2

Waarom kunnen we niet zonder elkaar? Daar zijn twee redenen voor.

Ten eerste: je eigen blikveld is altijd beperkt. De manier waarop jij de liefde van Christus ervaart, de Bijbel leest, bidt en noemt maar op is niet de enig mogelijke, laat staan de enig goede. We moeten andere christenen niet willen afmeten aan hoe wij het doen of wat wij ontdekt hebben. Dat gebeurt nogal eens, onder invloed van onze individualistische cultuur.

Om een tunnelvisie te voorkomen is het zo belangrijk dat we samen optrekken met andere christenen. Daarom is de fusie van de vrijgemaakte met de Nederlands gereformeerde kerken een zegen en, omgekeerd, kerkelijke verdeeldheid schadelijk. Samen zie je echt meer van de liefde van Christus. We doen onszelf en de ander tekort als we alleen blijven.

3

De tweede reden waarom we elkaar nodig hebben is dat de liefde van Christus te groot, te lang, te hoog en te diep is voor één mens. Paulus heeft het over de 'ondoorgroenlijke rijkdom van Christus' (vers 8) en over

de 'wijsheid van God in al haar schakeringen' (vers 10). De liefde van Christus is veel groter, langer, hoger en dieper dan één christen in zijn leven kan ervaren. We zullen in dit leven nooit helemaal erin kunnen doordringen, ook samen niet. Maar alleen met anderen kun je er iets van tasten en kun je de meerdimensionale ruimte van Christus' liefde binnentreden en je steeds meer verwonderen.

We doen dus ook God tekort als we in ons eigen wereldje blijven. Hij wordt meer geëerd als wij ons verbinden met andere heiligen.

4

De vraag is: wil je dat?

Andere christenen opzoeken en met hen optrekken betekent altijd dat je je eigen manier van doen ter discussie stelt. Je gaat vragen: kan het anders, kan het beter? Sta je daar open voor? Willen wij als gemeente leren van anderen? Of houden we liever vast aan hoe we gewend zijn te geloven?

Belangrijk hierbij is dat we op de knieën gaan. Dat doet Paulus ook (vers 14). Het groeien in het kennen van de liefde van Christus is iets wat ons door God gegeven moet worden. Vraag daar dan om. Dan zal Hij het geven, aan ons persoonlijk en aan ons als Nederlandse Gereformeerde Kerken. En bidden wordt aanbidding: we gaan God steeds meer loven en prijzen om zijn liefde voor ons in Jezus Christus.

Slot

Wat weet jij van Gods liefde? Dan vertel ik wat ik ervan ervaren heb. En dan ontdekken we: samen zien we meer!

Leek, 14 mei 2023