

## Oog in oog met Jezus | 4

### Je bent gezien

#### Lucas 19, 1-10

Zacheüs is een mooi figuur om je in in te leven. Want Lucas vertelt niet zoveel over hem, alleen dat hij een hoofd tollenaar was en erg rijk.

#### 1

Een tollenaar is een belastingambtenaar, in dienst van de Romeinse overheersers. Maar vaak vroegen tollenaars meer dan ze moesten afdragen en staken ze wat overbleef in eigen zak. Het waren afzetter, dieven. En Zacheüs gaf leiding aan de diefstal.

Hij was erg rijk, zegt Lucas. Dat lijkt een overbodige opmerking. Wat is er de bedoeling van? Voor Zacheüs was geld méér dan geld. Hij had er zijn vertrouwen op gesteld; zijn geluk hing ervan af.

Want, hoe gaat dat met geld? Waarom willen mensen rijk zijn?

Met geld kun je je leven onder controle krijgen, zo lijkt het. Het is niet toevallig dat Jezus heel vaak waarschuwt voor het gevaar van geld. Als er de eeuwen door iets als de grote redder beschouwd is, dan is het wel geld. Wie geld heeft, denkt dat het leven maakbaar is. En voor je het weet heb je God niet meer nodig.

Maar wie geld heeft, heeft ook onrust. Wat als het niet genoeg is? Er blijft een leegte in je leven die niet opgevuld wordt. Zou dat niet de reden zijn dat Zacheüs zoveel moeite doet om Jezus te zien?

Hij had al veel gehoord van Jezus, ook hoe Hij omging met tollenaars. En daarom was hij uit zijn kantoor gekomen, om Jezus te ontmoeten. Hij was erg rijk, maar blijkbaar niet gelukkig.

#### 2

Jezus blijft staan onder de boom waarin Zacheüs zit. Hij kijkt omhoog en noemt Zacheüs bij zijn naam. Uit al die honderden mensen kiest Jezus Zacheüs uit en roept hem persoonlijk.

Minstens zo bijzonder is dat Jezus niets zegt over de fouten van Zacheüs. Hij eist ook niet dat Zacheüs eerst zijn leven betert. Nee, de tollenaar wordt zondermeer aanvaard door Jezus: 'Ik moet in uw huis verblijven' (vers 5). Jezus heeft bij Zacheüs de maaltijd gebruikt. En samen eten betekent, zeker in die tijd en in de oosterse culturen, dat je bij elkaar hoort.

Jezus weet precies wat Zacheüs nodig heeft: het besef door God gezien, gekend en geliefd te zijn. Zacheüs mag ervaren dat zijn leven tot rust komt, bij Jezus.

Vanmorgen zegt Jezus het ook tegen jou: 'Ik moet bij jou verblijven.' Want 'de Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was' (vers 10).

Met die woorden houdt Jezus ons een spiegel voor. De bedoeling is dat we gaan vragen: 'Heeft Hij het over mij? Ben ik misschien ook verloren?' Het antwoord is: ja, dat ben je. Jezus laat weten dat de onrust diep van binnen terecht is. We gaan het uiteindelijk niet redden. Dat moet Jezus doen.

En Hij heeft het gedaan. Want een kleine week na zijn ontmoeting met Zacheüs hangt Hij aan het kruis. Daar roept Hij uit: 'Het is volbracht' (*Johannes 19, 30*). Hoe diep mogen die woorden bij je binnenkomen? Alles is al klaar. Er is niets meer wat jij nog moet presteren, wat jij nog moet laten zien, bereiken of bewijzen. Alles is al volbracht – door Hem, voor jou.

#### 3

Als Zacheüs het woord van Jezus hoort, aarzelt hij geen moment. Hij klimt uit de boom en ontvangt Jezus vol vreugde in zijn huis.

Je ziet hier wat een ontmoeting met Jezus kan uitwerken. Zacheüs is een ander mens geworden. Hij zet niet alleen de deuren van zijn huis open, ook de deuren van zijn hart. Hij gaat staan en legt een verklaring af: de helft van zijn bezittingen zal hij aan de armen geven en hij vergoedt viervoudig wat hij de mensen heeft afgeperst. Dat laatste was veel meer dan de wet van Mozes voorschreef (zie *Leviticus 5, 20-26*). Het is duidelijk: geld heeft voor Zacheüs een heel andere waarde gekregen.

Jezus reageert erop: Hij noemt Zacheüs een ware zoon van Abraham, iemand door zijn geloof bij God hoort (vers 9). Daarmee wordt duidelijk dat het niet maar gaat om een gedragsverandering bij Zacheüs. Nee, het gaat om redding!

Aan je houding tegenover je geld kun je zien of je gered bent. Als je hart bij Jezus Christus is, verliest het geld zijn waarde voor je en ga je er anders mee om. Je gaat niet meer uitzoeken hoeveel je móet weggeven, maar hoeveel je kúnt weggeven. Geld wordt weer gewoon geld en niet iets om op te vertrouwen.

Vandaag komt Jezus naar jou toe. Wat doe jij? Hoe lang wil je nog leven met de onrust in je leven, de leegte die blijft, zelfs als je veel geld hebt?

#### Slot

Jezus klopt aan de deur van je hart; Hij wil graag met je eten (zie *Openbaring 3, 20*). Open je leven voor Hem en je vindt rust, bij Hem die je al lang gezien heeft!

Leek, 19 februari 2023