

## Oog in oog met Jezus | 2

### Heer over de dood

#### Lucas 7, 11-17

Wat een confronterend verhaal, als je denkt aan de ernstig zieken in onze gemeente. Is een ander Bijbelgedeelte dan niet passender?

Het gaat vanmorgen niet over de jongeman uit Naïn. Zijn naam wordt niet eens genoemd. Een andere naam wel: die van Jezus. Hij is de Heer. En dat is evangelie!

#### 1

Uit de poort van het stadje Naïn komt een rouwstoet. Er is iemand overleden en hij wordt uitgedragen, richting de begraafplaats. Het gaat om een jongeman, de enige zoon van een vrouw die al weduwe was. Achter de baar volgt een grote groep mensen. Langzaam lopen ze verder. De dood bepaalt de richting.

Kijk: er is nóg een groep mensen. Zij volgen niet een baar, maar Jezus. Hij had verteld over het koninkrijk van God. Hij had tekenen gedaan die daarbij passen, zoals de genezing van zieken. Maar daar ligt dan ook de grens. Voorbij de dood verwachtte men van Hem niets meer.

Zo Lucas twee groepen mensen, die in tegengestelde richting gaan. Jezus zou de dood voorrang moeten geven, want zo hoort het. Waar leven en dood elkaar ontmoeten, gaat de dood altijd voor. De dood wint altijd. Maar deze keer niet.

#### 2

Lucas vertelt dat Jezus de vrouw ziet. Dat is zo bijzonder! Jezus is diep getroffen door haar verdriet. Er staat een woord dat in het Oude Testament gebruikt wordt voor God zelf, die bewogen is met mensen die het moeten afleggen tegen de dood.

Want de dood is niet alleen dat we ophouden met leven. Onze dood heeft te maken met de zonde, dat wij bij God weggelopen zijn. Daardoor is ons leven in de macht van de dood gekomen. Het is een macht waar we het niet van kunnen winnen en waar we voor eeuwig aan ten onder gaan, als God niet ingrijpt.

Dát ziet Jezus wanneer Hij naar de vrouw kijkt. Laat tot je doordringen hoe bijzonder dit is. Zie hoe God geraakt is door onze ellende. En ontdek dat Hij ons er niet mee laat zitten. Hij gaat de macht van de dood breken.

#### 3

Lucas vertelt tot in detail hoe Hij dat doet. Jezus raakt de lijkbaar aan. Nu moeten de dragers blijven staan. Niet Jezus moet stoppen voor de dood, maar de dood moet halt houden voor Hem.

Jezus legt zijn hand op de baar. Dat getuigt van overwicht, van gezag. Dat blijkt ook uit wat Hij zegt tegen de jongeman: 'Sta op!' Letterlijk zegt Jezus: 'Word wakker!' Het is alsof Jezus iemand wakker maakt uit de slaap. Zo eenvoudig is het voor Hem.

Dan komt er beweging in de baar. De dode gaat overeind zitten en begint te praten. Wat hij zegt, weten we niet. Duidelijk is dat de dood geen enkel spoor heeft nagelaten.

Maar het is nog niet klaar: Jezus geeft de jongeman terug aan zijn moeder. Het begon met zijn medelijden met haar. Nu komt Hij bij haar terug. Moeder en zoon krijgen elkaar terug.

#### 4

Maar wat hebben wij hieraan? Waarom deed Jezus toen wel zo'n groot wonder en nu niet?

Die vraag werd ook gesteld door Johannes de Doper, die in de gevangenis zat. 'U loopt wonderen te doen, maar wat heb ik eraan?'

Jezus geeft antwoord: 'Het is beter dat je Mij vertrouwt dan dat je je aan Mij ergert.' Jezus vraagt vertrouwen. Hij is God, de God die bewogen is met mensen die in de macht van de dood zijn gekomen. Hij is de God die gekomen is om aan de zonde en de dood een einde te maken. De opwekking van de jongeman uit Naïn is daar een duidelijk voorbeeld van. Zo wil deze geschiedenis gelezen worden: dankzij Jezus komt het goed.

Vertrouw daarom op Hem. Jouw leven eindigt niet met het allerergste, de dood. Nee, het loopt uit op het allermooiste: het leven. En God zal al je tranen uit je ogen wissen.

#### Slot

Lucas noemt Jezus hier voor het eerst in zijn evangelie 'de Heer'. En dat is niet toevallig. Zo wordt het extra benadrukt: Jezus is heer en meester, zelfs over de dood. Hij alleen geeft het leven, zelfs door de dood heen. Aan Hem dan ook alle eer!

Leek, 22 januari 2023