

Een vreemde liefde | 1

Aantrekkelijke liefde

Hosea 2, 4-25

Als je trouwt, wil je ook later nog een herinnering aan die dag hebben. Je laat daarom foto's maken of een film. Dan kun je er later nog eens naar kijken: 'Weet je nog hoe we begonnen zijn? Wat waren we gelukkig!'

In *Hosea 2* nodigt God zijn volk Israël uit om samen de trouwfoto's nog eens te bekijken. Hij wil met haar terug naar de eerste liefde.

1

Israël beleefde een tijd van voorspoed en welvaart. Ze meenden dat ze nog in God geloofden, maar de praktijk was anders. Al hun aandacht ging uit naar de afgoden, de goden van de volken rond hen. Aan hén hadden ze hun rijkdom te danken, vonden ze. 'Ik ga achter mijn minnaars aan, want zij zorgen voor mijn eten en drinken, voor wol en vlas, olie en wijn' (vers 7).

Het was natuurlijk langzamerhand gegaan. Je wordt uitgenodigd voor een feest ter ere van Baäl en waarom zou je niet gaan? Je doet zaken met mensen die God niet kennen en neemt steeds meer gewoonten van hen over. God raakt uit beeld. Je zegt nog wel dat je in Hem gelooft, maar Hij is niet meer belangrijk voor je.

Is God voor jou nog de enige bron van het goede? Of denk je rijk te kunnen worden door te offeren aan de Baäl van vandaag? Hij is de god van het consumeren: meer, meer, meer. Hij vraagt grote offers: al je aandacht, al je energie, al je tijd. En God? Tja, God...

2

God laat zich niet aan de kant zetten. Hij is niet een onbewogen God, die niet geraakt wordt door het gedrag van mensen. Nee, Hij reageert daarop. Drie keer zegt Hij 'daarom': in vers 8, 11 en 16.

God zorgt ervoor dat de wegen die zijn volk gaat, doodlopen (vers 8). Het komt met de rug tegen de muur te staan en kan geen kant meer op. En om duidelijk te maken dat Hij het is die eten en drinken en kleding geeft, pakt Hij die geschenken weer af (vers 11).

God brengt zijn volk in de woestijn (vers 16). Dat is in de Bijbel de plek waar zekerheden wegvallen, omdat je er niets hebt. De afgoden kunnen niets voor je doen: zij beloven veel, maar laten je met lege handen zitten. Je hebt alleen God nog.

Een crisis in je leven – ziekte, het overlijden van een geliefde, financiële tegenslag – doet je nadenken. God wil dat je je gaat bezinnen: waar ligt mijn geluk? Dan zegt Hij tegen je: 'Je hebt het nergens beter dan bij Mij. In Jezus Christus geef Ik je alles wat je nodig hebt!'

3

God brengt zijn volk in de woestijn. Er staat dat Hij zijn volk méélokt (vers 16). God sleept Israël niet met geweld achter zich aan. Nee, Hij gooit al zijn charmes in de strijd. Zo gaat Hij zich meten met de minnaars!

De woestijn is de plek waar niemand is, behalve God. Maar voor Israël is het ook de plaats waar het allemaal begonnen was: daar was het huwelijk tussen de HEER en zijn volk gesloten. Daar hadden de Israëlieten de liefde van de HEER leren kennen. God haalt als het ware het trouwalbum voor de dag: 'Kijk dan, hoe goed we het hadden!'

Lees Gods liefdesverklaring in vers 21-22: God wil zijn volk tot bruid maken. Wat bijzonder dat Hij dat woord gebruikt! Want dat betekent dat God de relatie niet slechts op wil poetsen, maar opnieuw wil beginnen (vergelijk *Efeziërs 5, 25-27*).

God zegt drie keer dat Hij zijn volk als bruid wil hebben. In de Bijbel is drie keer altijd uitputtend, de overtreffende trap. God meent het uit de grond van zijn hart!

4

Proef je Gods hartstocht? Laat je je overtuigen? Hoe reageer je op Gods liefde?

God legt ons het antwoord in de mond: 'En jij zult de HEER toegewijd zijn' (vers 22). Dit woord wordt ook gebruikt voor de intieme liefde tussen man en vrouw. Het is het meest passende antwoord op het aanzoek dat God doet: 'Ja, ik wil!'

Dit is het antwoord dat de Heer van ons verlangt. Hij wil dat we ons helemaal aan Hem geven, zoals Hij zich helemaal aan ons geeft.

Het mooie is dat onze toewijding aan God bij Hem vandaan komt. 'Jij zult de HEER toegewijd zijn' – dat is een belofte. De liefde voor God hoeft je niet zelf voor elkaar te maken, want God wil die in je hart leggen. Je hoeft het alleen maar te ontvangen.

Wil je dat? Ga je voor een diepe liefde voor God? Is het je verlangen je leven aan Jezus te geven? Hij zal zorgen dat je het doet, door zijn Geest.

Slot

De bruiloft komt eraan; daar zorgt God voor. Dan zullen zij die hun leven aan Jezus gegeven hebben, voor altijd de Heer toegewijd zijn. Wat een feest zal dat zijn!

Leek, 23 juli 2023