

Oog in oog met Jezus | 1

Op je knieën

Lucas 5, 1-11

Gebruik je je knieën wel eens?

Je gaat op je knieën als je een kind een verhaaltje voorleest. Op je knieën dweil je de keukenvloer. Je gaat op je knieën de trap op als je last hebt van je rug. Maar gebruik je je knieën ook als je God ontmoet?

1

Jezus is bij het Meer van Gennesaret en veel mensen zijn bij Hem. Jezus besluit in een boot te stappen om van daaruit de mensen toe te spreken. Daarna zegt Hij tegen Simon en de andere vissers: 'Gooi jullie netten uit om vis te vangen.'

Simon reageert: 'We hebben de hele nacht al gevist en niets gevangen.' Toch gooit hij de netten weer uit. Het lijkt erop dat Simon onder protest gehoorzaamt. En als hij en de andere mannen dan heel veel vis vangen, moet zijn reactie er een van schaamte zijn: 'Ik ben zondig mens.'

Maar volgens mij doen we zo geen recht aan Simon. Hij was al door Jezus tot leerling geroepen (*Matteüs 4, 18-22; Marcus 1, 16-20*). Jezus was ook al bij hem in huis geweest en had daar een wonder gedaan (*Lucas 4, 38-39*). Dat verklaart waarom Simon aan het bevel van Jezus gehoorzaamt, ook al klinkt het hem vreemd in de oren.

2

De mannen vangen vervolgens onvoorstelbaar veel vis. Lucas benadrukt dat drie keer (vers 6, 7 en 9). Het was voor de vissers de vangst van hun leven. En dát verklaart de reactie van Simon.

Hij wordt geconfronteerd met de macht en majesteit van Jezus, op zijn eigen terrein, dat van de visserij. Het maakt dat hij op zijn knieën valt en uitroept: 'Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens.'

Oog in oog met Jezus besef je ineens wie je bent: een zondig mens. Dan gaat het niet direct over een bepaalde zonde die je gedaan hebt, maar over het feit dat je als mens niet past bij God. Hij is wijs, machtig, geduldig, liefdevol, trouw en jij bent dat allemaal niet. Als dat tot je doordringt, is maar een reactie mogelijk: 'Ga weg, Heer. Er moet afstand tussen ons zijn, anders overleef ik dit niet.'

3

Je leest vaker in de Bijbel dat mensen een diep zondebesef hebben wanneer ze tegenover God staan. Ik denk aan Jesaja: 'Wee mij! Ik ben verloren' (*Jesaja 6, 5*)

en Johannes: 'Ik viel als dood voor zijn voeten neer' (*Openbaring 1, 17a*).

Zodra mensen God zien of Jezus, of zelfs maar een engel, worden ze bang. Als er geen zonde was, zou elke ontmoeting met God als een feest beleefd worden. Maar nu roept het spanning op. Oog in oog met God zie je zijn trouw en je schaamt je over je eigen ontrouw. Je ziet Gods wijsheid en je buigt het hoofd vanwege je eigen onverstand. Je ziet Gods liefde en je valt je op knieën vanwege je enorme gebrek aan liefde.

Simon ontdekt dat Jezus vele malen groter en machtiger is dan hij dacht. En dan kan hij nog maar een ding roepen: 'Ga weg van mij, Heer.' Ken je dat?

4

De reactie van Jezus is zo mooi: 'Wees niet bang.' Dit is precies waarom Hij gekomen is naar de aarde: Hij brengt mensen weer in contact met God. Hij zorgt ervoor dat God en mensen weer bij elkaar horen, dat de zonde die er tussen zit verdwijnt.

Het gaat met Simon net als met Jesaja en Johannes (*Jesaja 6, 6-7; Openbaring 1, 17b*): God vergeeft ons onze zonde én neemt ons zelfs in dienst. We mogen meewerken aan zijn plan met deze wereld.

'Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen.' Simon krijgt ander werk: hij mag straks overal het evangelie van Jezus Christus gaan verkondigen. Hij mag mensen voor Jezus neerzetten, zodat ze Hem ontmoeten, in zijn macht en majesteit. Die zal hen niet fataal zijn, maar ze zullen gered worden en meegenomen worden naar Gods nieuwe wereld. Heb jij al oog in oog gestaan met Jezus?

Slot

Als je oog in oog komt te staan met Jezus ga je beseffen wie jezelf bent. Maar je gaat vooral de Heer steeds beter kennen in zijn macht en majesteit, zijn liefde en trouw. Je ontdekt hoezeer jij dat alles nodig hebt. Je gaat leven in Gods koninkrijk en anderen daarin meenemen.

Leek, 8 januari 2023